

Psalm 92 Dominus regnavit decorum indutus

Het is zo goed de Heer te loven

Stephen B. Rothman

Sopraan
Het is zo goed de Heer te lo - ven, en o -

Alt
Het is zo goed de Heer te lo - ven, en o -

Tenor C.F.
8
God heeft Zijn Rijk ge - no - men. Zijn

Bas
Het is zo goed de Heer te lo ven, o -

5
S.
ver Zijn naam te zin - gen hoog - ste God. Om in de och -

A.
ver Zijn naam te zin - gen hoog - ste God. Om in de och -

T.
8
schoon - heid heeft Hij aan ge - daan Met

B.
ver Zijn naam te zin - gen hoog - ste God. Om in de och -

9
S.
- tend Uw lief - de te mel - den en Uw

A.
- tend Uw lief - de te mel - den en Uw

T.
8
kracht en recht - vaar - dig - heid is Hij aan - ge - klee -

B.
- tend Uw lief - de te mel - den, Uw

Psalm 91 Bonum est confiteri

S. blij - ven - de trouw in de nacht.

A. blij - ven de trouw in de nacht.

T. Om - dat Hij ons kent en in ons leeft.

B. blij ven de trouw in de nacht.

1 Een zangstuk en lied voor de sabbatdag.

2 Het is zo goed, de HEER te loven,
over uw naam te zingen, o hoogste God;

3 om in de ochtend uw liefde te melden
en uw blijvende trouw in de nacht,

4 terwijl snaar en harp
en het tokkelspel van de lier met ons samenstemt.

5 Om uw daden, HEER, ben ik zo verheugd,
ik juich van blijdschap om het werk van uw handen.

6 Hoe groots zijn uw werken, o HEER,
hoe diep zijn uw gedachten.

7 De dommen hebben daarvan geen weet,
de dwazen begrijpen het niet.

8 De bozen groeien welig als gras,
de boosdoeners schieten in bloei,
maar wel om voorgoed te vergaan.

9 U, HEER, blijft voor altijd de Hoogste.

10 Voorwaar, HEER, uw vijanden,
uw vijanden moeten vergaan;
die boosdoeners worden verspreid.

11 U richt mijn hoorn op als bij een buffel,
met frisse olie word ik overgoten.

12 Ik zie het lot van mijn vijanden aan
en hoor hoe het mijn belagers vergaat.

13 De rechtvaardige groeit als een palmboom op,
hij schiet omhoog als een Libanonceder.

14 Geplant in het huis van de HEER
en opgegroeid in de voorhof van God

15 blijven ze zelfs in hun ouderdom
welig en sappig en groen.

16 Zo melden zij: 'De HEER is rechtvaardig,
de HEER is mijn rots;
geen ongerechtigheid is er in Hem.'

Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)