

Den LXXXII Psalm(82).

Mors Nietzsche minus poenae quam mora mortis habet

Den Tenor nae di wyse: In oostland wil ick varen, myn blyven is hier niet lanc.

Ernst Oosterveld

arr. en tekst

6/2011

♩ = c. 46



Geen mens is Uw ge-lij-ke O! Hee-re mijn heer, de Va-der groot
 Uw naam zal o-ver-al weer prij ken want Frie-drich Nietz-sche is dood

6



dus laat weer van U ho-ren, toon Uw vij-an-den be-grip en ge-zag

12



wij kun-nen U niet ken-nen zon-der an-ten-

16



-ne, wij zijn niet in staat tot God-de-lij ke ont-vangst vangst